

VERENIGING SITTARDS VERLEDEN

SITTARDLEZING in het kader van de ZITTERD-LEZINGEN 2018

1 NOVEMBER 2018 / PETER VOSSSEN

MOOI EN LELIJK GEBOUWD SITTARD

In mijn boekenkast heb ik twee al twintig jaar oude boekjes staan, getiteld “Lelijk gebouwd Nederland” en “Mooi gebouwd Nederland”. Geregeld ga ik de postbus legen en dan zie ik op het Bedrijventerrein (inmiddels BedrijvenStad) Fortuna ontwikkelingen die mij onwillekeurig tot de parafrazering “Mooi en Lelijk gebouwd Sittard” hebben gebracht. De realisatie van een paar architectonisch in het oog springende projecten werd daar namelijk teniet gedaan door op een zichtlocatie bij de entree van het gebied de “loods” van Carglass toe te staan.



Europees hoofdkantoor SABIC



Brandweerkazerne



Carglass

Me ervan bewust dat “mooi” en “lelijk” uiteraard een kwestie van persoonlijke smaak is, heb ik me er toch aan gewaagd een virtuele wandeling door Sittard te gaan maken en daarbij zowel al gebouwd als nog te bouwen Sittard de revue te laten passeren, soms met een nostalgische blik naar het verleden. Natuurlijk heb ik me moeten beperken tot een selectie maar de “majeure” projecten zullen zeker aan bod komen maar ook enkele andere zaken waarop de titel van deze lezing op van toepassing is.

Achtereenvolgens leidt onze stadswandeling vanavond langs:

- het station en het stationsplein



- het vroegere ziekenhuis en het geplande Chinese cultuur- en gezondheidscentrum
- het Cultuurplein en het project “Ligne”
- het “Lank Getske” en de bebouwing langs de Odasingel
- het project “Engelenhof” op het terrein van het vroegere “Sirkel Theater”
- het project “Kloosterkwartier”
- de Plakstraat naast het Kritzraedhuis
- winkelcentrum “De Tempel”



- de plannen met “t Kleesj”
- de kruising van de Parklaan met Brandstraat / Voorstad
- de Wilhelminastraat
- om te eindigen met de postkantoren van Sittard en mooie en lelijke winkels . . .

Mijn slotconclusie zal zijn dat er in Sittard wel “lelijk” gebouwd is en wordt maar dat per saldo van “mooi gebouwd / te bouwen Sittard” gesproken kan worden. Maar de Romeinen waren al van mening dat “de gustibus non est disputandum” of in gewone mensentaal: “over smaak valt niet te twisten”!

Peter Vossen